

**Στο φως >>>** Ένα νέο βιβλίο αποκαλύπτει τα πρακτικά των δικών της πολύκροτης υπόθεσης και μαζί τους εξευτελισμούς των αγωνιστών, τις αδυναμίες των αστών πολιτικών, τις παλινωδίες του ΚΚΕ και τους εκβιασμούς του αμερικανικού παράγοντα



του **ΓΙΑΝΝΗ Ν. ΜΠΑΣΚΟΖΟΥ**  
jbaskozos@ependisnews.gr

**Τ**ο «Ετσι αγαπάμε εμείς την Ελλάδα» (εκδόσεις Τόπος) των Σπύρου και Γρηγόρη Σακελλαρόπουλου είναι ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Περιέχει για πρώτη φορά όλα τα πρακτικά και των δύο δικών της υπόθεσης Μπελογιάννη και όλα τα σήματα του ασυρμάτου του Βαβούδη, που αποτέλεσε και το βασικό πειστήριο για την κατηγορία περί κατασκοπίας, με την οποία δικάστηκαν, καταδικάστηκαν και εκτελέστηκαν τέσσερα στελέχη του ΚΚΕ στην περίφημη δίκη Μπελογιάννη.

Περιλαμβάνονται για πρώτη φορά οι απολογίες και όσων έδωσαν πληροφορίες ή υπέγραψαν δηλώσεις τις οποίες το κόμμα είχε φροντίσει να αποσιωπήσει στις μέχρι τώρα εκδόσεις του για τον ήρωα Μπελογιάννη. Το ΚΚΕ μέχρι σήμερα είχε δώσει έμφαση στην περίφημη απολογία Μπελογιάννη, όπως και σε αυτές της Ελλης Ιωαννίδου - Παππά και του Τάκη Λαζαρίδη, που εξέφραζαν την ηρωική πλευρά του κομμουνιστικού κινήματος στη χώρα μας. Οτιδήποτε έφερνε στην επιφάνεια αρνητικές όψεις, όπως οι αποκρύψεις του ΚΚΕ από άλλα στελέχη του, οι ενοχοποιητικές καταθέσεις και οι ταπεινωτικές απολογίες, είχαν θεωρηθεί ότι έπρεπε να αποκρυβούν.

Τα δημοσιευθέντα πλήρη πρακτικά ζωντανεύουν το ζοφερό κλίμα της εποχής, την πολιτική αβεβαιότητα, τις παλινωδίες των πολιτικών, τις πιέσεις του αμερικανικού παράγοντα, τον ρόλο του βασιλιά. Είναι χαρακτηριστικές οι προσπάθειες του Πλαστήρα για γενική αμνηστία, με σκοπό να λήξει βελούδινα ο εμφύλιος πόλεμος, η αρνητική θέση των Γ. Παπανδρέου και Σ. Βενιζέλου, οι παρεμβάσεις των Αμερικανών για την ύπαρξη σταθερής κυβέρνησης, προκειμένου να συνεχίσει να ρέει η οικονομική βοήθεια από το Σχέδιο Μάρσαλ, και ο ρόλος του παλατιού.

Από την άλλη, τα στελέχη του πληγωμένου από την ήττα ΚΚΕ, από τις χώρες του ανατολικού συνασπισμού, όπου βρίσκονται, ονειρεύονται τρίτο γύρο. Μιλούν, βεβαίως, για νόμιμη δουλειά, αλλά εκθέτουν τα εγχώρια στελέχη τους οργανώνοντας παράνομη δουλειά με ασυρμάτους, γιάφκες, μεταφορά χρημάτων και άλλες ενέργειες. Οι Μπελογιάννης, Ηλίας Αργυριάδης, Νίκος Καλούμενος, Ελλη Παππά - Ιωαννίδη, Τάκης Λαζαρίδης και άλλα στελέχη του ΚΚΕ οδηγούνται σε δύο διαδοχικές δίκες. Στην πρώτη κατηγορούμενοι για προπαγάνδα υπέρ του παράνομου ΚΚΕ και στη δεύτερη για κατασκοπία. Οι δίκες γίνονται με ταχύτατους ρυθμούς, το κλίμα είναι πολωμένο, ενώ οι κυρίαρχοι κύκλοι της εποχής επιζητούν την πλήρη εξόντωσή τους για παραδειγματισμό. Είναι χα-



## Η σκοτεινή πλευρά της δίκης Μπελογιάννη



>>> Πρωτοσέλιδο εφημερίδας την επομένη της εκτέλεσης Μπελογιάννη.

ρακτηριστικό ότι η δεύτερη δίκη έχει ως κύριο στόχο τον αστό και διανοούμενο Δημήτρη Μπάτση, τον οποίον, παρά τη μεταμέλειά του, επιζητούν να καταδικαστεί σε θάνατο. Και αυτό, σύμφωνα με τους συγγραφείς του βιβλίου, για να φανεί ότι οι αστικές δυνάμεις δεν θα επιτρέψουν καμία συμμαχία με τους αριστερούς. Μια απόφαση που θα εδραιώσει το μετέπειτα αντικομμουνιστικό κλίμα.

Η κατηγορία για κατασκοπία στηρίχτηκε στην εξάρθρωση ομάδας υπό τους Βαβούδη, Πλουμπίδη και Μπελογιάννη, που διατηρούσαν ασυρμάτους κι έστελναν πληροφορίες στους συντρόφους του εξωτερικού. Στο βιβλίο παρατίθενται 148 τηλεγραφήματα που, σύμφωνα με την Ασφάλεια, είχε στείλει ο Βαβούδης από και

προς το Π.Γ. του ΚΚΕ. Αν και από την πλευρά των Μπελογιάννη - Πλουμπίδη, αλλά και του ΚΚΕ, αμφισβητήθηκε η γνησιότητά τους, η άποψη των ερευνητών είναι πως, τουλάχιστον στη μεγάλη τους πλειονότητα, είναι αυθεντικά. Τα τηλεγραφήματα αυτά είναι ενδεικτικά των αυταπατών που είχε τότε το ΚΚΕ, των λανθασμένων πολιτικών που παρέσυραν με δύναμη στη δίνη ανθρώπου, μορφωμένους και ικανούς να προσφέρουν σε μια αναγεννημένη Ελλάδα.

Η έρευνα με απόλυτα στοιχεία καταγράφει μια δύσσομη πολιτική πραγματικότητα, όπου όλοι οι «παίκτες» έχουν μεγάλες ευθύνες, και ταυτόχρονα φανερώνει την αδυναμία τους να οδηγήσουν τη χώρα σε μια μετεμφυλιακή ειρήνη και ευημερία.



>>> Το νέο βιβλίο των Σπύρου και Γρηγόρη Σακελλαρόπουλου «Ετσι αγαπάμε εμείς την Ελλάδα» (εκδ. Τόπος), αναμένεται να προκαλέσει πολλές συζητήσεις.



Περιλαμβάνονται για πρώτη φορά οι απολογίες και όσων έδωσαν πληροφορίες ή υπέγραψαν δηλώσεις τις οποίες το κόμμα είχε φροντίσει να αποσιωπήσει

### ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ

#### «Επιείκεια εγώ δεν ζήτησα»

«Κύριοι στρατοδίκαι, θέλω να προσθέσω δυο μόνον λόγια για να τακτοποιηθεί ένα ζήτημα ηθικής τάξεως που με αφορά. Διάβασα στις εφημερίδες τις δηλώσεις του Προέδρου της Κυβερνήσεως πως δεν θα εκτελεστούν γυναίκες και μητέρες ανηλίκων τέκνων. Επειδή συμβαίνει να έχω και τις δυο αυτές ιδιότητες, είμαι υποχρεωμένη να δηλώσω ότι δεν δέχομαι την θλιβερή αυτή εξαίρεση. Η δήλωση του Πρωθυπουργού είναι μια ακόμη ομολογία πως η δίκη αυτή είναι καθαρά πολιτική και δεν έχει καμιά σχέση με κατασκοπίες. Φοβάται ο κ. Πλαστήρας πως θα προσβληθεί το λαϊκόν αίσθημα από το θάνατο μιας μητέρας και δε φοβάται πως θα προσβληθεί από την αδικία της θυκόν εκτέλεσης του Μπελογιάννη, του Λαζαρίδη και των άλλων θυμάτων του; Δεν φοβάται τι θα νοιώσει αυτός ο λαός που του υποσχέθηκε ειρήνευση και λήθη και του προσφέρει ξανά αίμα και δάκρυα; Δεν δέχομαι τη θλιβερή εξαίρεση που μου προσφέρει ο κ. Πρωθυπουργός. Επιείκεια εγώ δεν ζήτησα, ακόμα δε λιγότερο δεν ζήτησα φιλανθρωπία».

ΕΛΛΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ - ΠΑΠΠΑ

#### «Προσφέρωμ δι' εξιλασμόν»

«Δεν είναι ο θάνατος που με φοβίζει. Δεν είναι το τι αφήνω πίσω μου. Είναι ο γέρον ο πατήρ μου, είναι η προσωπική μου ατίμωσις, την οποίαν αισθάνομαι αυτήν την στιγμήν, συρόμενος εις το εδώλιον ως κατάσκοπος. Εάν το Δικαστήριόν σας θεωρή ότι θα ήτο πεδίων εξιλασμού και αυτή η έμπρακτος και επί τόπου εκδήλωσις μου εις οιονδήποτε τομέα εθνικής δράσεως, σας δηλώ ότι προσφέρωμ εις θελοντικώς να υπηρετήσω εις την πρώτην αποστολήν η οποία θα γίνη των Εθνικών Δυνάμεων, εκεί όπου πολεμούν, εις την Κορέαν».

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΤΣΗΣ