

Τίτλος: Η Μεγάλη Ιδέα από την πλευρά των Οθωμανών, 1839-1869

Συγγραφέας: Λεωνίδας Μοίρας



ISBN	978-960-499-496-0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	Ιστορία-Πολιτική
ΔΙΑΣΤΑΣΗ	14 x 20,5
ΣΕΛΙΔΕΣ	336
1η ΕΚΔΟΣΗ	Μάιος 2024
ΤΙΜΗ	15,90 €
ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	15,00 €

Η Μεγάλη Ιδέα, δηλαδή ο εθνικισμός και οι αλυτρωτικές φιλοδοξίες του ελληνικού κράτους, οι «μεταμορφώσεις» του ιδεολογικού αυτού φαινομένου και η εργαλειοποίησή του στο πλαίσιο της προσπάθειας οικοδόμησης έθνους-κράτους κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, αποτέλεσε το αντικείμενο αρκετών αξιόλογων μελετών. Ωστόσο καμιά από τις σχετικές έρευνες δεν πραγματεύεται τις οθωμανικές προσλήψεις του ελληνικού αλυτρωτισμού. Το συγκεκριμένο κενό αποτέλεσε την αφορμή για τη μελέτη της περιβόητης Μεγάλης Ιδέας από την πλευρά των Οθωμανών. Το βιβλίο στόχο έχει να παρουσιάσει πώς ο σουλτάνος, η γραφειοκρατική ελίτ της

Υψηλής Πύλης και η οθωμανική διανόηση αντιλήφθηκαν τον ελληνικό αλυτρωτισμό και να αναδείξει τις προσπάθειες που κατέβαλλαν οι Οθωμανοί σε στρατιωτικό, πολιτικό, ιδεολογικό και διπλωματικό επίπεδο, ώστε να παρεμποδίσουν τη διάχυση του ελληνικού εθνικισμού στους ορθόδοξους υπηκόους της αυτοκρατορίας. Η μελέτη καλύπτει την περίοδο 1839-1869 και η σύνθεσή της βασίστηκε στη γόνιμη αξιοποίηση ελληνικών και οθωμανικών πηγών, προκειμένου να αποφευχθεί η αναπαραγωγή αναχρονιστικών στερεοτύπων και εθνοκεντρικών αφηγήσεων.

Δείτε επίσης: [Η Ελληνική Επανάσταση μέσα από τα μάτια των Οθωμανών](#) (Τόπος 2020)

Τίτλος: Η Επικίνδυνη Παρακμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εισαγωγή: Κλερ Ντέιλι, Κείμενα: Γιάνης Βαρουφάκης, Χάρης Γολέμης, Στάθης Κουβελάκης

Σειρά μετά / Κέντρο Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού



ISBN	978-960-499-497-7
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	Δοκίμιο-Πολιτική
ΔΙΑΣΤΑΣΗ	14 x 20,5
ΣΕΛΙΔΕΣ	88
1η ΕΚΔΟΣΗ	Μάιος 2024
ΤΙΜΗ	9,00€
ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	8,49€

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακμάζει. Με τρόπο άκρως επικίνδυνο. Μια Ένωση που ξεκίνησε ως ένα καρτέλ Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) μετατράπηκε στην πορεία σε ένα ευρύτερο εμπορικό, βιομηχανικό και τραπεζικό καρτέλ (ΕΟΚ και ΕΕ), για να καταλήξει τώρα σε μια πολεμική Ένωση που δυναμιτίζει την ειρήνη αντί να την προωθεί, δαπανά δισεκατομμύρια ευρώ σε όπλα και θάνατο, αντί για κοινωνική συνοχή και ζωή.

Είναι σαφές πως το οικοδόμημα αυτής της ΕΕ δεν μεταρρυθμίζεται, ανατρέπεται: Βιάζει την έννοια της ειρήνης για να προωθήσει τον πόλεμο, υποβαθμίζει τις ζωές μας μετατρέποντας την εργασία σε επισφάλεια και την αξιοπρεπή διαβίωση σε προνόμιο για τους λίγους, και

εργαλειοποιεί το περιβάλλον, το οποίο, ενώ ευαγγελίζεται ότι σώζει, εκμεταλλεύεται συγκυριακά για να προωθήσει τον Πράσινο Καπιταλισμό. Ταυτόχρονα, η ακροδεξιά, ως η μόνιμη και πλέον αξιόπιστη εφεδρεία του εκμεταλλευτικού συστήματος ιστορικά –την ατζέντα της οποίας υιοθετούν και προωθούν συστηματικά τα ΜΜΕ και τα αστικά κόμματα σε όλη την ΕΕ, προωθείται ως η δήθεν εναλλακτική.

Οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας είναι τεράστιες. Οι Γιάνης Βαρουφάκης, Στάθης Κουβελάκης και Χάρης Γολέμης συζητούν για αυτές, αναλύουν το πώς φτάσαμε ως εδώ και προτείνουν τι πρέπει να κάνουμε, με γνώμονα τον άνθρωπο –την εργαζόμενη και τον εργαζόμενο– και όχι το κέρδος.

Δείτε επίσης: Σειρά μετά / Κέντρο Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού

